

Beste ouders,

Onze methode *Kleur op school* start met het thema vriendschap aan het begin van het schooljaar, ook het thema van de Kinderboekenweek 2018. Uiteraard geeft *Kleur op school* daar een eigen draai aan, *met vriendelijke groet* van de redactie.

Dit thema gaat over vriendschap, over hoop en over verlangen. Over liefde en aardig doen in de breedste zin van het woord: liefde voor mensen, goed zijn voor dieren, aardig voor de wereld om je heen. Lief zijn voor elkaar, aardig doen en elkaar helpen.

In de onderbouw zijn vrienden belangrijk om van te leren. Kinderen kiezen hun vriendjes uit op basis van wat ze allebei leuk vinden en wat ze allebei graag doen. Ze hebben vaak nog veel wisselende vriendjes. Sommige kleuters hebben in deze levensfase ook fantasievriendjes of zien hun lievelingsknuffel als hun beste vriend.

Vanaf een jaar of acht (groep 5) gaat voor veel kinderen een wereld open. De wereld wordt groter en ze gaan anderen ook meer zien en gaan zich met anderen vergelijken. Omdat de wereld groter wordt, worden vrienden meer gekozen op basis van vertrouwen. Met wie kun je samen het beste die grotere wereld aan? Jongens en meisjes gaan ook minder samen spelen.

Vanaf een jaar of tien richten vriendschappen zich nog meer op het samen kunnen praten, op eigenschappen die je deelt of die elkaar aanvullen. De vriendschap wordt meer op psychologische kenmerken als empathie, doorzettingsvermogen en innemendheid ingestoken. Het gevoel speelt daarbij een grotere rol. Bij meisjes zie je vaker kletsen als basis, bij jongens meer dingen samen doen en vooral actief.

Vriendschappen maken en vasthouden zijn dingen die kinderen normaal gesproken leren door te doen. Als ze het niet zelf kunnen, kan het handig zijn om ze een handje te helpen.

Levensbeschouwelijk: verhalen als voorbeeld

Verhalen over vriendschap vanuit verschillende culturen en religies kunnen een mooi voorbeeld vormen voor kinderen om verder te praten over vriendschap, over aardig doen of over de liefde. Verhalen vormen dan ook de basis om te komen tot een goed levensbeschouwelijk gesprek over de thematiek van dit nummer. Verhalen houden je daarbij ook een spiegel voor. Is elke vriendschap altijd oprecht of kom je ook wel eens bedrogen uit en wordt je vertrouwen geschonden.

Als vriendschap effe niet zo lukt ...

Het is niet altijd vriendschap, aardig voor elkaar en liefde in een groep. Kinderen kunnen het elkaar zeer moeilijk maken of hebben met elkaar: een oordeel hebben over een ander, een ander niet accepteren, een ander buitensluiten. Pesten is één van de pijnlijkste en hardnekkigste voorbeelden hiervan. Pesten kan kinderen, ouders en leerkrachten radeloos maken. Ook voor deze 'negatieve kant' van vriendschap besteden we aandacht.

*Met vriendelijke groet,
de redactie*